

Contactgegevens
Stichting Elim
Postbus 2064
3140 BB Maassluis

Tel. 06 414 80 250
(Rianne Noordzij, voorzitter)

e-mailadres
info@stichting-elim.nl

website
www.stichting-elim.nl

Facebook
www.facebook.com/stichting.elim

Rekeningnummer
NL29 INGB 000 550 0659
t.n.v. St. Elim Maassluis
Vermeld a.u.b. uw post- of
e-mailadres bij uw gift.

**Ontving u in het verleden
een acceptgiro van ons en
hebt u nu geen
betaalverzoek ontvangen,
dan verzoeken wij u
vriendelijk om zelf toch een
donatie te doen.**

Het versturen van deze
nieuwsbrief betaalt de
stichting vanuit uw donatie.

Mocht u wel op de hoogte
willen blijven maar vanuit
een kostenbesparende en
milieuvriendelijke
overweging liever geen
papieren nieuwsbrief meer
willen ontvangen, stuur dan
een e-mail naar
info@stichting-elim.nl met
het e-mailadres waarop u de
digitale nieuwsbrief wilt
ontvangen. Dan zenden wij
deze tweemaal per jaar per
e-mail naar u toe.

LET OP
**Ons antwoordnummer zal
per 1 januari 2019 komen te
vervallen. U kunt post
sturen naar ons postbus-
adres en anders per e-mail
contact zoeken.**

Nieuws uit Kalimantan

Zoals in iedere courant geven wij u weer graag een inkijkje in het dagelijks leven van de kinderen door middel van foto's. De meeste hiervan kunt u ook terugvinden op onze Facebookpagina. Volg ons vooral als u dat nog niet doet.

Iedere avond helpen de kinderen met het bereiden van de avondmaaltijd. Hiernaast ziet u twee van de meisjes bezig met het schoonmaken van de kip.

De kinderen hebben meegedaan aan een vriendschappelijke bootrace. Deze boten worden in heel Kalimantan veel gebruikt, de wegen zijn slecht en de rivieren zijn vaak een snellere en betere manier om van a naar b te komen.

Onderstaand worden er nieuwe bananenbomen geplant. Deze bomen leveren binnenkort voldoende banen om te eten én te verkopen langs de weg die langs het kinderdhuis en de school loopt.



Het kind dat nooit zijn vader ziet, liefdevolle armen van de moeder mist. Mogen wij koesteren en beschermen, het kind van grote waarde.

**Wij wensen u een blij Kerstfeest,
vrede en alle goeds voor 2019.**



Alle kinderen in Indonesië moeten een uniform dragen als ze naar school gaan. De uniformen van de basisschool zijn weer anders dan die van de middelbare school. De kinderen hebben zelfs voor gym een speciaal uniform.

Dan nog een laatste oproep. Zoals we u al hebben medegedeeld bestaat Elim dit jaar 25 jaar. We zouden daar graag nog eens 25 jaar aan vast plakken. We hebben al een paar keer geschreven dat het donateursaantal terugloopt en dat de stichting het met minder geld moet doen.

Wilt u ook dat Stichting Elim kinderen een kans op een beter bestaan blijft geven?

Fijn als u een nieuwe donateur kan aanbrenge. Folders verkrijgbaar via info@stichting-elim.nl



33

December 2018



Zaterdagmiddag, 20 oktober jl., heeft in het Atrium van Theater Koningshof de feestelijke prijsuitreiking plaatsgevonden van de Stadsquiz Maassluis. De Stadsquiz Maassluis is georganiseerd door de Historische Vereniging Maassluis (HVM) ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum.

Nu de financiële afwikkeling aan de gelukkigen vrijwel is afgerond, blijkt dat er nog geld in de kas is. Omdat het streven van de HVM is dat al het ontvangen geld uit sponsoring naar goede doelen gaat, is er nogmaals een trekking gehouden uit de resterende 16 enveloppen. Een van de gelukkigen is de Stichting Elim in Maassluis. Gefeliciteerd!

Het bedrag dat de organisatie Stadsquiz Maassluis heeft overgemaakt bedraagt € 335,-.

Verder zijn er nog diverse mooie particuliere giften gedaan van € 1.000,- en zelfs één van € 2.500,- en € 3.000,-. Stichting Elim is een ieder zeer dankbaar voor deze prachtige bedragen. Daar kunnen we weer veel goeds mee doen.

ELIM COURANT



Deze krant verschijnt 2x per jaar

Van de voorzitter

Allereerst wil ik iedereen die op welke manier dan ook de laatste 25 jaar heeft bijgedragen voor de kinderen van Stichting Elim hartelijk danken. Ik kan mij nog herinneren dat ik in de beginperiode van iemand fl 5,- kreeg voor de bouw van het kinderdhuis. Voor haar was dat veel geld. Voor het kinderdhuis een waardevolle bijdrage. Met vele kleine en grote giften en dankzij het vertrouwen van velen in dit mooie project zijn er een mooi stuk grond met een kinderdhuis, een school voor agrarisch onderwijs, kweekvijvers en land om te bebouwen.

Vele kinderen hebben de kans gehad op een mooie toekomst. Zij kunnen zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien en hebben het goed. Een toekomst die er anders niet zou zijn. Nog steeds zijn er kinderen die al heel jong ouders moeten missen. Er zijn nog steeds geen ziektekostenverzekeringen. Wanneer iemand in een ziekenhuis geholpen wil worden moet diegene eerst aan de kassa betalen. Ook zijn er veel kinderen waarvan de ouders hen niet officieel hebben aangegeven waardoor zij officieel geen naam hebben en niet naar school kunnen. Veel ouders hebben geen opleiding, geen inkomen en kunnen dus ook niet voor de kinderen zorgen. Daarnaast is het water in en rond de Kapuasrivier sterk vervuild, waardoor de hygiëne slecht is. In de rivier doet iemand de was, even verder doet iemand een plas, een eind verder wast iemand een kip en er wordt water uit de rivier gehaald om mee te koken....

Elim is een symbolische naam voor waterbronnen en palmbomen. Een oase om kracht op te doen om vervolgens het leven weer aan te kunnen. Mooi dat ons land 12 grote waterbronnen/visvijvers heeft. Mooi dat wij nieuwe schoolgebouwen erbij konden plaatsen. Mooi dat kinderen liefde, goede zorg en onderdak ontvangen. Ook leren zij normen en waarden om in een goede sociale omgeving op te groeien. Maar ik moet u ook vertellen dat deze liefde en zorg nog steeds nodig is. Nog steeds vreten de termieten aan het hout en de bedden die 6 jaar geleden zijn gekocht zijn verrot. Door de tropische hitte is het onderhoud aan de gebouwen nog steeds hard nodig. Een verfje is geen overbodige luxe. Daarom wil ik u vriendelijk vragen om als donateur er een nieuwe donateur bij te zoeken. Zie dit dan als een jubileumgift. Een donateur voor een donateur. Op deze manier hoop ik dat dit prachtig mooie project voortgang kan vinden. Namens de kinderen van Stichting Elim hartelijk dank voor uw inzet en meeleven.

Hartelijke groeten van Rianne Noordzij

Sport en Spel 2018

Stichting Elim mocht in september een cheque van €7.500,- in ontvangst nemen. Heel veel mensen, waaronder de vrijwilligers van Elim, hebben zich ingezet om Sport en Spel tot een groot succes te maken. Er is een prachtig bedrag opgehaald en wij zijn heel blij dat wij hier een deel van mochten ontvangen.

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen kunnen we het geld goed gebruiken.

Het geld zullen wij o.a. besteden aan de hard nodige renovatie van enkele gebouwen en het aanschaffen van computers, keukengerei, en bedden.



Lege pennenactie

De laatste 25 jaar zijn er vele acties geweest voor de bouw en het instandhouden van het kinderkuis, de school en al wat daarmee te maken heeft.

Zo heeft Rotary Twente fl 33.400,- in 1995 bij elkaar gefietst. Het Rozenburgs Mannenkoor heeft op 18 december 1997 met Ernst Daniel Smid in de Grote Kerk van Maassluis een benefietconcert gegeven. Veel mensen hebben een gift van een jubileum, een bruiloft, een afscheid of verjaardag voor Stichting Elim gegeven. Op 16 mei 1998 overhandigde het hoofd van de basiseenheid Politie Maassluis/Hoek van Holland een cheque ter waarde van 1.500 gulden van de opbrengst van verkoop gevonden fietsen. Muntjesactie "één keer doen, twee keer poen" i.s.m. Wilde Ganzen, een fantastische actie; ook i.s.m. Wilde Ganzen was de themaweek van het I.S.W. te 's Gravenzande waarbij wij fl 66.000,- ontvingen om de school te bouwen. Ook het bedrijfsleven uit Maassluis, Rotary Maassluis hebben bijgedragen. Nog steeds wordt het drukwerk van de folders en deze Elim Courant verzorgd door Arrow GrafiTotaal, en betaald door de Lions Maassluis. En dan de vele gehouden acties en bijdragen, te veel om op te noemen en ik zou mensen vergeten. Allen veel, heel veel dank!

Op het moment organiseert Stichting Elim i.s.m. TerraCycle een ludieke lege-pennen-actie. Zie de inleveradressen in deze Elim Courant. Voor iedere lege (mag ook volle...) pen of viltstift ontvangen wij van TerraCycle € 0,02. Niet veel zou u zeggen, maar als ik zie hoe velen hun pennenverzameling hebben ingeleverd, dan leveren deze lege pennen ± € 30,- per doos op. De afgelopen twee maanden hebben wij vier grote verhuisdozen verstuurd. Jenny Nederbergh heeft in Enkhuizen voor het gebied Noord Holland zelf een enorme actie georganiseerd in het verzamelen van lege pennen. Ze heeft zelfs mooie verzameldozen en flyers gemaakt. Jenny kwam vorige maand vijf grote verhuisdozen vol pennen brengen. Maar ook aan de deur komen mensen zakjes pennen afgeven. Een mevrouw verzamelt ze in haar flat. Afijn, een mooie actie, goed voor het milieu en goed voor Elim. Dus...als u nog een pennetje leeg geschreven heeft? Niet weggooien, maar bewaren voor Stichting Elim.



Cees Rijke bezoekt Elim Kalimantan 2018

"Selamat terbang" betekent een goede vliegreis in het Indonesisch. En gelukkig had ik een prima vlucht ondanks dat het regentijd is. In Pontianak staat Isaac mij op te wachten. Over een hobbelpad rijden wij richting het kinderkuis en de school. Na een super gezellige ontvangst ben ik na een paar dagen weer ingeburgerd.

Omdat ik hier ieder jaar kom zijn de kinderen weer blij mij te zien. Ik hoor allerlei fijne berichten van kinderen die vroeger bij ons gewoond hebben. Bijvoorbeeld Supen, die nu in Jakarta woont en techniek studeert en zelf zijn studie betaalt omdat hij een extra baantje heeft. Het is zo goed te horen dat zoveel kinderen die vroeger geen kans hadden nu toch goed terecht zijn gekomen.

Op 5 maart 2018 bestond Elim 24 jaar en daarom hadden we een klein feestje. Het is een fijne dag met gezelligheid, sportactiviteiten, en een diner. We zitten op de grond en eten van grote bananenbladeren. Het is zo goed te zien dat wij veel kinderen kunnen helpen. Maar natuurlijk hebben we uw steun bitterhard nodig. De slaapverblijven zijn dringend aan vernieuwing toe. De bedden zijn aangevreten door de termieten. In de tropen slijt alles heel hard. Ook moet er weer nodig aan de gebouwen gerenoveerd worden. Zo blijven er altijd zorgen. Blijf ons a.u.b steunen?

Groetjes en terimah kasih (dankuwel) uit Indonesië. Cees Rijke

Opknopbeurt

Hieronder kunt u zelf zien dat de gebouwen dringend aan een opknopbeurt toe zijn. Veel mensen slapen in Indonesië op de grond op matjes, dus dat onze kinderen dat op dit moment ook doen is niet heel raar maar wij, in Nederland, zien toch liever dat de kinderen in een echt bed liggen. Zoals gezegd met geld van Sport en Spel en andere mooie giften gaan we de komende tijd hard aan de slag. Alles krijgt een likje verf, het keukengerei wordt aangevuld en er worden nieuwe bedden besteld.



Inleverpunten voor lege pennen en viltstiften:

Rianne Noordzij
Groen van Prinstererkade 22,
Maassluis,

Immanuëlkerk, Lange
Boonestraat, Maassluis,

Kringloop De Kleine Schaal
Nijverheidstraat 31,
Maassluis,

Kringloop Maasdijk,
Maasambacht 8, Maasdijk,

Geuzencollege - Lentiz te
Vlaardingen, bij mevr.
Noordzij,

Basisschool De Zeester te
Monster, bij mevr. Verburg,

Basisschool Het Ambacht, te
Vlaardingen,

J.M Nederbergh-Ossendorp
Roerdompstraat 33,
Enkhuizen,

Wilt u zelf een inleverpunt
starten? Neem dan contact
met ons op!



Even voorstellen...

Mijn naam is **Joke Kuijpers** en ik woon in Maassluis met een mooi uitzicht op de Nieuwe Waterweg. Al een aantal jaren ben ik vrijwilligster bij het Nationaal MS Fonds en schenk ik koffie bij het Mantelzorg café. Toen ik de vacature van stichting Elim las wist ik niet waar de naam voor stond. Op de website las ik wat de stichting precies doet en dit sprak mij erg aan, iets waar ik graag mijn vrije tijd aan besteed.

Via het Vrijwilligerssteunpunt ben ik in contact gekomen met Stichting Elim. Ik heb een heel leuk gesprek gehad met Rianne Noordzij en ik hoop dat ik de stichting tot steun kan zijn.